



שלום רב,

אני כותבת לך בתקופה מאתגרת לכולנו. אנחנו מגיעים לערב פסח, חג החירות, אחרי פיגוע טרור קשה בתל אביב ופיגועים נוספים ברחבי הארץ שגבו מחיר דמים כבד של הרוגים ופצועים. לנגד עינינו ניצבים המראות המזעזעים של אוקראינה, שנאבקת על חירותה מול הכתישה הברברית של הצבא הרוסי. ואף על פי כן, לא נניח לכל אלה להכפיף את ראשינו: אנחנו נמשיך לקדם שוויון ולהגן על זכויות אדם כמיטב יכולתנו.

המשבר הפוליטי עם פרישתה של ח"כ עידית סילמן מימינה מהקואליציה מעיב על המשך יכולת התפקוד של הממשלה. גם אם יש לנו לעיתים ביקורת עליה, אסור לנו לחזור למצב שבו נתניהו יחזור חדור נקם לכס ראש הממשלה. המחשבה שהוא יכול למנות את בצלאל סמוטריץ' לשר ביטחון, שיהפוך את המיליציות של הגבעות לכוח רשמי, ואת איתמר בן גביר לשר הפנים שירדוף את הערבים אזרחי ישראל ויתקע אצבע בעינו של הממשל הדמוקרטי בארה"ב, מדירה שינה מענינו.

ועל רקע כל זה, המשכנו את פעילותנו בכל הכוח. פרסמנו דוחות וניירות עמדה שהוגשו לשרים וחברי כנסת, וניהלנו מאבקים מוצלחים בוועדות הכנסת; לקידום זכות הציבור לדעת, להגנה על פליטים, לשוויון לאזרחי ישראל הערבים, לתקשורת חופשית, לשוויון מגדרי ולהגנה על חופש הביטוי והמחאה.



הסדר שנסב אליו עם היקרים לנו נועד לגרום לנו לזכור. לזכור את החירות, אבל

גם לזכור את השעבוד שקדם לה. אבל לזכור בלבד לא באמת שווה כלום. אפשר לדבר ביציאת מצרים, ולא לדבר על כיבוש של 55 שנים ושליטה על הפלסטינים בשטחים. אבל אז, בשולחן הסדר, לא נציין חירות, אלא הכחשה. ולכל "בני חורין" שנאמר יתלווה צל. כי אף עם לא יכול להיות חופשי כשהוא אוחז בכבליו של עם אחר, ואין חירות למשעבד.

הזמנים אינם פשוטים, אבל אין לנו את הלוקוס להתייחס. בקרוב אנחנו עומדים לפרסם דוח חדש שעבדו עליו מומחים מתחומים שונים ושקרוב לוודאי יעורר דיון ציבורי נרחב על מצב הדמוקרטיה בישראל. יש עוד הרבה עבודה לפנינו, ואנחנו נמשיך לעשות אותה.

אני קוראת לך להמשיך ולתמוך בנו, כדי שנוכל להמשיך ולהגן על זכויות האדם של כל בני האדם, ולקדם ערכים של שוויון הקרובים לליבכם.

מאחלת לחברנו המוסלמים רמדן כרים

בברכת חירות חג שמח

שלך,

זהבה גלאון,
נשיאת זולת

כן, אני רוצה לתרום לזולת ולקדם שוויון זכויות אדם!

לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק, בטוויטר, בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו

