

קול קורא צועק!

אנחנו אנשים שלא מוכנים לשתוק או לעמוד מנגד כאשר חפים מפשע נופלים קורבנות לאלימות, בריונות, טרור ושנאה.

ולכן, אנחנו משמיעים את קולנו:

הפרעות בחווארה, הסרטונים המזעזעים שתיעדו מתנחלים מציתים בתים על יושביהם, ותמונות של חיילי צה"ל עומדים מנגד - מדגישים עד כמה "רוח המפקדים" מחלחלת למטה.

הקשר הישיר בין המתקפה האנטי-דמוקרטית בישראל לבין הכיבוש מעולם לא היה ברור יותר.

רק בשבוע האחרון ראינו ושמענו איך סמוטריץ' רוצה למחוק את חווארה, רוטמן רוצה לרסק את שאריות הדמוקרטיה, בן גביר משסה שוטרים במפגינים בתל-אביב ומגן על הפורעים בחווארה, ונתניהו מציע לחברי ממשלתו אגרוף להלום במפגינים.

אבל הם לא יגזלו מאיתנו ומילדינו את העתיד שמגיע לנו. על אפם וחמתם אנחנו נבנה פה מציאות שבה 15 מיליון בני האדם החיים בין הירדן לים, חיים עם זכויות שוות: אזרחיות, פוליטיות ולאומיות וזכות להגדרה עצמית. אנחנו נעמוד זה לצד זה, עד שכולן וכולם יזכו ליהנות מדמוקרטיה, צדק וזכויות אדם.

אנחנו, הארגונים החתומים מטה, מייצגים יהודים וערבים שנאבקים ביחד עם מאות אלפים המפגינים נגד הממשלה, ואומרים בקול ברור: אין מאבק לדמוקרטיה בלי מאבק נגד הכיבוש והאפליה. מדינה השוללת זכויות ממיליוני בני אדם ומפלה באופן שיטתי רבע מאזרחיה לא יכולה להיחשב דמוקרטית.

אנחנו קוראים לציבור להצטרף לכוחות המחאה שמנכיחים את הקשר בין המאבק על הדמוקרטיה בישראל, לבין הצורך הדחוף לסיים את הכיבוש.

איתך-מעכי, אמהות נגד אלימות, אקדמיה לשוויון, ארץ לכולם, במקום, בנק"י, בצלם, גבעת חביבה, גישה, הורים נגד מעצרי ילדים, זדים, יוזמה דמוקרטית משותפת, יש גבול, יש דין, לוחמים לשלום, מחזקים, מחסום Watch, מכון אמיל תומא, מכון זולת, מסרבות, מסתכלים לכיבוש בעיניים, סיכוי-אפוק, עמק שווה, פורום המשפחות השכולות הישראלי - פלסטיני למען פיוס ושלום, פסיכואקטיב, פעילי.ות בקעת הירדן, קול רבני לזכויות אדם, רופאים לזכויות אדם, שוברים שתיקה, שלום עכשיו, תורת צדק, תנד"י, תעאיוש.